

SOSYALİST
Sayı 21 (23.3.1971)

Duyuru

28/3/1971 Pazar günü saat 11'de
Aksaray TÖS salonunda İŞSİZLİK ve
PİTTALILIKLA SAVAŞ BERNETİMİZİN
Genel Kongresi vardır. Duyurulur.

Gündem

- 1- Açılış ve Kongreler
- 2- Faaliyet Raporunun Okunması
- 3- Genel Kongre
- 4- Raporların Tebliği ve Cevaplar
- 5- Akılama
- 6- Tazik Üstüne Kongreler
- 7- Dilek ve Teşekkürler
- 8- Seçimler

İPSD
Yönetim Kurulu

28. 3. 1971

TOS Salón, İstanbul

Sevgi ve saygıdeğer arkadaşlarım,

Önce bir özür dileyeyim. Bütün söz alanlar şurda ayakta konustular. Ben buraya geldim, masa başında çöktüm. Bu bir ayrıcalık sayılmasın. Son zamanda ki rahatsızlıklarım bu tarzda davranışımı gerektirdi. Tekrar özür dilerim.

Konuşulanlar muhakkak dinlenildi. Ve ne kadar eksikler içinde olduğumuz anlaşıldı.

Burada benim belirtmek istiyeceğim bir nokta var. Bir ara savcılık bir takibat açmıştı Derneği'ni üzerine. Ve orada: Siz, Dernek olarak, siyasetle uğraşıyorsunuz; binaenaleyh kapatacağız siz, dediler. O zaman, biz de, savunma olarak: Evet, biz siyasetle uğraşırız ve uğraşacağız. Çünkü, Derneği'ni her şeyden önce siyasi bir dernektir, demiştik.

Bunun çeşitli yorumları, çok defa yanlışlara sebep oldu. Ve biz acaba fasulyenin kilosuyla mı uğraşıyoruz? gibi devrimci iddialar da ortaya çıktı. Elbet biz fasulyenin kilosuyla da uğraşacağız. Ancak bunu bir delil, bir g belge, her vatandaşın rızkını temsil eden bir örnek olarak ele alacağız. Fakat bu küçük örnekler, muhakkak Türkiye ölçüsünde, & Dünya ölçüsünde siyasi anlamıyla konulacak. Ancak o zaman, biz fasulyeyle dünya politikasını bir arada göstermek ve bunun bilincine varmak durumunu anlatanımıza anlatabiliriz.

İssizlik ve Pahalılık konusunda birkaç örneği Raporör arkadaşlar burada açıkladılar. Türkiye, kurulduğu gündenberi Cumhuriyetin: İşsizlik ve Pahalılık ülkesi olarak çırpınmaktadır. Bu İşsizlik ve Pahalılığın nedenleri, daima küçük ekonomik olaylara bağlanır. Oysa, ben burada ekonomik ayrıntılar içinde kaybolmamak için, bu İşsizlik ve Pahalılığın Türkiye'de hangi nakanızmayla, nasıl en yukarıdan, suyun başına kesenlerce dayatıldığını, birkaç rakanla ortaya koymak istiyeceğim. O zaman, Derneği'ni siyasi bir dernek oluşunun anlamı bir yola daha ortaya çıkacaktır.

Biliyorsunuz, Türkiye'de egemen sınıflara, topuna birden, halkın da anlıyacağı bir deyimle: Parababalari diyoruz. Bu Parababalari da iki sınıf halindeler. Birisi: Anadolu'nun 500 kasabasına çöreklenmiş Tefeci-Bezirgân Hacıâma dediğimiz Antika Parababalari. Bunlar birkaç bin kişi. Çekisi de: Büyük merkezlerde, en kodaman sermaye ve emlâk sahiplerinin bir araya gelmelerinden doğan Finans-Kapital dediğimiz Parababalari. Bunlara da Modern Parababalari diyorum. (Bunlar birkaç yüz kişi.)

Türkiye'de, Millî Kurtuluş hareketi üzerine, bu Parababalalarının nasıl tereyağdan kıl çekerce, yavaşça ictidara geldikleri hepinizce az çok biliniyor. Bu ictidara geldikten sonra, Türkiye'ye nasıl İşsizliği ve Pahalılığı, kaçınılmaz bir hastalık gibi, sanki gökten bir insanüstü tanrıının etkisi varmış gibi, dayattıklarını en iyi gösterecek bir gösterge belirtmek istiyorum.

Bu da, Parababalarına en yakışır gösterge: Para meselesidir.

Gümrüyelik kurulmadan önce, Türkiye'de Amerikan parası dolar 90 kuruştu. Yani, bizim liramızdan Amerikan lirası 10 kuruş daha eksiktı.

1920 yılını doların 90 kuruş olduğu yıl sayarsak, bugün 71 yılindayız. Aşağı yukarı 50-51 yıl içinde $\frac{1}{2}$ 4-5 para oyunu oynandı. Ve bu 4-5 para oyunu, Türk parasını, hepimizin her gün geçimi için kullandığı ortak değer dediğimiz parayı, nasıl tepesi aşağı getirdi? Bunun için birkaç rakam hatırlatacağım.

Bu 90 kuruş, 1931 yılında bir Devalüasyon yapıldı: 131 kuruşa çıkarıldı. Yani dolar, durduğu yerde, 90'dan 131'e çıktı. Böylece $\frac{1}{2}$ 46 resmen dolara bir pâye yükseltisi verildi. 1946 yılında tekrar bir devalüasyon dediğimiz, yani Türk parasını değerinden düşürme yapıldı. 280 kuruşa çıkarıldı dolar. 4 Ağustos 1958 günü 900 kuruşa çıkarıldı dolar. 10 Ağustos 1970 günü 1500 kuruşa çıkarıldı dolar.

Dikkat edersek, Türkiye'nin bütün değerlerinin ölçüsü olan para, dışarıda bir yabancı ülkenin parasının kuyruğuna takılmış: bu yabancı ülkenin parası mütemadiyen çıkıyor, Türk parası da mütemadiyen düşüyor.

Bu düşüşün orantılarını devir devir izledik mi: ilkin her yıl aşağı yukarı, yani 920 den 31 e kadar her yıl $\frac{1}{2}$ 4 paramız düşmüştür. Ondan sonraki 15 yıl içinde gene her yıl paramız $\frac{1}{2}$ 7,6 düşmüştür. Ondan sonraki 12 yıl içinde para, birden-bire $\frac{1}{2}$ 18,4 her yıl düşmeye başlamış.

Ve bu tarih ne zamandır? ~~Sartsız İktidarı DP getir~~ DP iktidarı tarihidir. Yani 46 nin hemen dört yıl sonrası, bildığınız gibi, Finans-Kapital... DP nedir? O zamana kadar Devlet Sınıflarıyla Egemen Sınıflar arasında bir karşılıklı uzlaşma sistemi Tekparti biçiminde sürüp gidiyordu. Ve bir kahraman geçiyordu işte, memleketin başına. O kahraman, bu iki zümrenin ve sınıfın ilişkilerini az çok ayarlamaya çalışıyordu. Onun için, o zaman bakıyoruz: Türk parasının değeri senede $\frac{1}{2}$ 4 ve en çok 7,5 düşüyor.

Ve bu 7,5 düşüş: 1931 den sonra her yıl Türk parasının değeri 100 kuruşsa 93 kuruşa düşüyor, demektir. Tabii, her vatandaş pazara gitti mi, eskiden 93 kuruş alacağı malı bu sefer 100 kuruş ödiyerek almak zorunda. Binaenaleyh, o pahalılığı sineye çekmek zorunda kalıyor.

Bunun başlangıcı, aşağı yukarı, Türkiye'de eski Konpradorların yerine yeni Finans-Kapital zümresinin egemenliğe başlaması günlerine tesadüf eder. Ondan önce de her yıl $\frac{1}{2}$ 4 düşüyor Türk parası. Ama Finans-Kapitalin, - şartsız kayıtsız daha değil ~~ama~~, henüz Tekparti'nin vesayetini kabul eder bir durumu var, - fakat gene de ~~olmam~~ Türkiye halkı üzerinde, her yıl etkisi ~~Türkiye halkı üzerinde~~ parayı $\frac{1}{2}$ 7,6 oranında düşürmek oluyor. Tekparti CHP devrinde.

Ondan sonra, ikinci Dünya Savaşı biter bitmez, bir de bakıyoruz: Türkiye'de iktidara şartsız kayıtsız DP ismi altındaki partiyile büyük, kodaman Modern

Parababalari geçiyor. Ve bunlar, her yıl artık, DP nin her geçen yılında: 100 kuruşumuzu bizim, elimizdeki, 82 kuruşa düşürüyor.

Bu, nasıl sınıf ilişkilerinin gelişimiyle, para makânımızıyla oynadığını bize açıkça gösteren bir belgedir.

50 yıllık tüm para politikasının sonucuna vardık mı: geçen yıl, 1970 yılı, iktidar partisi AP nin, doları 1500 kuruşa çıkarmak suretiyle yaptığı son devalüasyon (Türk parasını değerinden düşürme faaliyeti) sonucu, 50 yıl içinde yüzde 1660 kat bir Türk parasının düşüşü, ecnebi parasının çıkışıyla karşılaşmış. Demek, her yıl % 33 e yakın, yani her yıl içinde bir oranında. Tâ 920 den itibaren alırsak, Türkiye'de her yıl 100 kuruşumuzun üzerinden 33 kuruş çalınmış. Bu, bu demektir, arkadaşlar.

Herhangi bir, lâlettayn bir insan içimizden, kalkıp gidip te, bir kâğıt üzerine Türk parası damgasını çok başarıyla vurسا ve bunu çıkarسا piyasaya: Vay! Kalpazan, diye hemen yakasına yapışılır ve mahkemeye verilir. Doğru. O insan, deðersiz bir parayı, kâğıdı: değerli diye damga vurmus ve sümüş, vatandaşları dolandırmış.

Ama bu işi, iktidarda, suyun başını kesen politikacı yaptı mı, buna, Frenkçe böyle bir, öfemizm dedikleri, hoş bir lâf gibi: Devalüasyon, falan diyorlar. Yahut, paranın değerden düşürülmesi, falan gibi, böyle güzel politika lâfi amyla, sanki tabii bir sey yapılmış.. Yapılan Kalpazanlık ama. Eğer bizim paramız 100 kuruş edeceğine 82 kuruşa düşürülüyorsa, bu paramızın değerini düşürmek tır. E birader, kim ~~bâzı~~ yakasına yapışacak, bu kalpazanlığı yapanın? Hemen hemen hiç kimse.

Yalnız, iste bildiğiniz gibi, her 12 senede bir gelen bu âfetten sonra ne oluyor? Menderes, 58 de yaptı: 60 senesinde Yassiada'ya düştü ve asıldı. Demirel ondan talihli çıktı. 70 senesinde yaptı; 71 yılında, hemen ertesi yıl, bir de bakiyoruz: Demirel, bir Muhtıra'yia kenara çekildi. Bu kadar oluyor.

Ama manivelâ ~~devam~~ devam ediyor. Yani, bir yandan egemen sınıfların makânlaması öyle kurulmuş ki: bir adamı kukla diye çıkarıyor, ona istediğini yaptırmıyor, 10 sene, 12 sene.. 12 sene geçmez: Tamam, dur! Tükaka oldu, diyor. Atın bunu, falan. Bir müdaħaledir, sağdan soldan, üzerine çullanıyorlar. Onu alaşağı ediyorlar. Ne oldu? Bitti iş. Tamam. Temize havale ettik.

Halbuki bitmiyor, görüyoruz. Yani 50 yıl bu oyun, bu alicengiz oyunu Türkiye'de devam etmiş. Ve Türk parası her yıl, ortalama yaptıktı mı, % 1660 ölçüünde düşürülen Türk parası, her yıl 100 lirasından 33 lira kaybederse, bir tekerlenişe uğramış.

Oyun, büyük ölçüde politika oyunudur. Artık ben öteki ayrıntılarına girmiyorum. Hepinizin bildiği şeyler. Yani, benim cebimdeki parayla ben, dün 100 kuruşa aldığım mali 133 kuruşa alırsam bugün: bu Pahalılıktır iste. Her sene

ben elime geçen paranın 33 kuruşunu, her 100 kurusunda 33 kuruşunu havaya atar-
ca piyasada harcadım mı, gayet tabii Pahalılıktan kıvrırırmı.

Pahalılığı kim yapıyor? Hasan, Ahmet, Mehmet, falan.. böyle küçük ölçü-
lerle göstermek, Türk milletini aldatmaktadır. Onun için biz bu oyunu, herseyden
önce bu siyasi oyunu ve siyasetle Türkiye parasını düşürmek yoluyla Pahalılığı
arttırma~~s~~ oyununu, vatandaşlarımıza elle tutulur ömekleriyle açıklamak zorun-
dayız.

X

Bu Pahalılık makâniması içinde Türkiye'nin hangi duruma getirildiği de,
bugün Türkiye'nin üs olusuya beliriyor. Türkiye kimin üssüdür bugün? Amerika-
nın. Neden? Çünkü, Türkiye'nin alınıyazısı Amerikan parasına bağlanmıştır.
50 yıldanberi, her yıl Türk parası düşürülmek suretiyle, Amerikan parası gök-
lere çıkarılmıştır. Tabii bu kadar tepemizde^{bir} Tanrı Taâlâ gibi ağırlığını his-
settiren Amerikan parası: arkasından Amerikan politikasını, Amerikan ordusunu,
Amerikan üssünü, nükleer silâhını da Türkiye'ye getirivermiştir.

Böyle konduğu zaman, açıkça görülen sey: Türkiye'yi idare eden egemen si-
nifların vatan ihaneti içinde olduğunu bize tekrar gösteriyor. Bu vatan ihane-
tinin derecesini de, Borçlar meselesinde görmek mümkündür.

Hatırlarsınız, Osmanlı imparatorluğunu batıran temel nedenlerden para ne-
deni: Osmanlı borçları, yahut Düyûn'u Umumiye'dır. Bu Duyûn'u Umumiye'nin 42
yıl birikmiş olan parası, o zamanki parayla 114 milyon Türk lirasıydı. Sterlin-
le, İngiliz parasıyle 125 milyon lira ediyordu.

Bunların ben bugünkü Sterlin râyiciyle yeni karşılığı ~~madır~~ ne olur, diye
aradım: 14 milyar 800 kusur milyon ediyor, Sterlinin karşılığı. Türk altınıyla,
- ki Hamit altını olarak aldım: 180~~t~~ liradan bugün bir Hamit altını, onunla
karşılaştırdım, - 14 milyar 900 kusur milyon..

Demek ki, Osmanlı imparatorluğu, aşağı yukarı yarım yüzyıla yakın bir süre
içinde 14 kusur milyar, 15 milyara yakın bir borç yapmış. Ve bu borç, affetme-
miş Osmanlı imparatorluğunu. Temelini kazımak suretiyle yıkıntıya götürmüştür.

Gelelim, Cumhuriyet dediğimiz: gûya Batı uygarlığına, onun müreffehliğine
Türkiye'yi getirir, diye ilân edilen rejimin uygulamasına. Ondan öncekileri
bir yana bırakalım. 1961 senesinde borçlarımız ne oldu? diye bakıyoruz. 61 se-
nesinin bütçesinde, resmen, yâni Devlet bütçesini Meclis'e verdikleri zaman ko-
nulmuş rakamlardan alıyorum bunları.

950 yılı, bu rakamlara göre, Türkiye'nin 200 milyon dolarlık altın parası
ve dövizî varmış. Biliyorsunuz, kâğıt paranın hiç bir değeri yoktur. Yani,
üzerine damga basmak, onu değerlendirmiş değildir. Bankada, daha doğrusu Dev-
let hazinesinde yatan altın veya hemen altına çevrilir para varsa, onunla kâğıt
paranın değeri bir değer taşır. O zaman, 50 yılında, böyle 200 milyon altın
para ve döviz bankada varmış. Borcumuz ne? 250 milyon dolar. Eh, hiç olmasa

200 milyonunu karşılıyalacak bir altın, dövizimiz varmış. O zaman doların râyi-ci 280 kuruş^{hâl}. Türk parasıyla Türkiye'nin borcu neymiş? 710 milyon lira.

950 de KK iktidara DP gelmiş. Menderes-Bayar ekibi. Finans-Kapitalin şartsız kayıtsız egemenliği. Onlar, şartsız kayıtsız millet hâkimdir, diye geldiler. Hakikatte, Finans-Kapital hâkimdir, demek istiyorlardı. Ve öyle oldular. Onun sonucunda, bakiyoruz: 960 yılı, tam Menderes yıkılacağı sene, hazinede altın ve döviz âdetâ tam takır. 61 bütçe tasarısı böyle yazıyor. Borç 891 milyon dolar. Paranın râyici 900 kuruşa çıkmış. Yani 1 Amerikan doları 900 kuruş olmuş. Ve bu hesapça, Türkiye'nin borcu 8 milyar küsur liraya çıkmış.

14 milyar, Osmanlı borçlarının tümü. 8 milyar, 10 sene içinde bir Finans-Kapital şartsız kayıtsız egemenliğinin sonucu oluyor.

Ondan sonra, ikinci 10 yıla geliyoruz. Astık, Menderes kabahatliydi, tükkaka!... Verine Demirel'i getirdik. 970 yılı, hazine gene tam takır, altın ve döviz bakımından. Fakat Türkiye'nin borcu, birdenbire, 800 milyon değil de, 3 milyar 227 milyon dolara çıkmış.

Bir gecede, düşünün: bu para ne anlamlı taşıyor? 3 milyar 227 milyon doların, - eğer dolar 900 kuruş olsaydı, - karşılığı 29 milyar borç olacaktı. O gece, 900 kuruşa satılan doları, bizim büyük idarecilerimiz gece yarısı karar vermişler (Meclis'in falanın haberi yok, oradaki 10-15 kişi karar vermiş), 15 liraya çıkarmışlar. O zaman Türkiye'nin borcu, o gece, sabaha karşı, - akşam üzerinden 29 milyar tutuyorken, - sabaha karşı gözümüzü açınca: 48 milyar 130 mil-yona çıkmış. Çıkarın birbirinden bu iki rakamı: bir gecede 19 milyar 87 milyon Türk lirası gâvura hediye etmiş beylerimiz.

Şimdi düşünün: Türkiye'nin işsizlik, pahalalık, açlık manzarasını.. Türkiye'nin başına geçmiş, Türkiye-Vatan-Millet-Sakarya dedi mi, kimseye söz bırakmamış, kelle uçuran bir avuç sömürücü sınıf: bir gecede, - hatta kendi Meclisi-ne dahi metelik vermemeksin: Meclis te kim oluyor? Biz karar veririz, diyor. İcra Vekilleriyiz, falan, - bir rakam yapıyor, ve uluslararası Finans-Kapitale: Benim sâna 29 milyar müdî borcum, işte sâna 48 milyar ~~bağışlıyım~~ borçlandım, diyebiliyor.

19 milyar havadan bir para veriyor ki, Osmanlı imparatorluğu 50 yıla yakın süre borç almış, girtlağa kadar borca battım diye çirpinmiş durmuş: bütünü 14 milyar tutuyor. Bizim Demirel ustâsının ve ortaklarının bir gecede, hiç yoktan, durup dururken uluslararası Finans-Kapitale hediye ettiği 19 milyar.

Şimdi, böyle bir hükümet düşünün. Ve bu, 35 milyonun kaderini eline almış. Buna karşı biz, eğer siyasi bilinçle ve bu genel rakamların ışığı altında vatan-daşımızı aydınlatmazsak, ona yol göstermezsek, ne yapabiliriz?

Aynı yıl, yâni 70 yılı, geçen yıl... Demin söylediğimiz, deminkî, dövizle ödenecek borçtu: 48 milyar. Ayrıca, Türk parasıyla dışarıya ödenecek olan borç-

lar: 6,5 milyar da o. 55 milyar dışarıya borçluyuz. Bir de iç borcumuz var. İçerideki Parababalara da borçluyuz. O da 23 milyar 600 milyon. Toplayın: 78 milyar 600 milyon borç içindeyiz bugün.

Türkiye'nin bütün millî geliri de aynı yılda 90 milyar ^{git} diye hesaplanıyor. Oysa, bu millî gelir içine: Devlet memurlarının parası, falan filâh, aldıkları maaş ta gelir gibi sayılıp, tekrar tekrar sokuşturuluyor. Asıl, biliyoruz biz, ekonomik değer yaratın kollarımız: başta Sanayi ile Ziraattır. Sanayi ve Ziraatımızın tüm bir senede Türkiye yüzeyinde yarattığı değerlerin toplamı: 40 milyar geçmiyor.

Halbuki bizim borcumuz 78 milyar. Demek, Türkiye'nin bütün sanayiini, bütün tarımını, bütün köylerinin üretimini, bütün yarattığımız değerleri.. hepsi birden, olduğu gibi gâvura teslim etsek, borcun yarısını ödemiyorum.

İşte memleketimizi, İşsizlik-Pahalılık dediğimiz konu açısından ele aldık mı, böyle bir ihanetle karşı karşıyayız.

Ama bizim, âdetâ kefen sojucumuz durumunda davranışları bugünkü iktidâr, biliyorsunuz, raporda da kısmen gösterildiği gibi: boyuna Türkiye'deki işsizleri yabancı devletlere gönderip, oradan döviz kazanmak durumundadır.

Her yıl Türkiye'nin Dış Ticaret açığı 264 milyon dolar tutarındadır. Ödeme dengesi, eğer işçi dövizleri bulunmasa, 356 milyon dolar tutarındadır. Demek ki, Parababaları, dış ülkelerle alış-veriş yaparken, her sene Türkiye'nin ödeme dengesinde 3 milyar 194 milyon lira açık veriyorlar. Bu açığı kapatmak için de, elliñinde tek silâh: zavallı bizim işçilerin dövizleri. 140 milyon dolar onlar dan toplamak suretiyle, bu açığın bir parçasını kapatıyorlar. Ama, gene açık 215 milyon dolar tutarındadır.

Su halde, benim anlatmak istediğim/ Demeğimiz niçin siyasi olmak zorundadır? Çünkü, ekonomik-sosyal suyun başı: Parababalara kesilmiş siyasettir. Ancak, Halkımıza bunu anlatacak somut örnek: İşsizlik ve Pahalılıktır.

İPS'D'yi küçümsiyenler bu gerçeğin içyüzü bilmiyelerdir. Biz bunu muhakkak her an gözümüz önünde tutmaya mecburuz. Ve ona göre siyasi bir Demeğimiz olduğumuza, vatandaşlara, ve tabii burda konuşan arkadaşlarımızın söylediğileri gibi, başta işçi sınıfımıza, - çünkü işsizlikten ve pahalılıktan en yakıcı biçimde ezilenler onlardır, - onlara anlatmalıyız. Onlar anladığını gün, elbette Türkiye'de daha başka sonuçlara varmak mümkündür.

Halbuki, yeni Muhtırayla iktidara gelen bugünkü hükümetin bu sabah gazete-lerde okuduğumuz önerileri, yapacakları, dikkat ederseniz: birincisi Üniversite ikinci Personel Kanunu, üçüncü Din meselesi.. Evet, bunlarla mesgul. Yahu, 1 doları 90 kurustan 1500 kuruga çıkarmışlar, sen bununla mesgul olsana. Yok onunla mesguliyeti. Çünkü ona dayanmış, doların güvenine. Ve Amerikan yoluna girmiş. Bu şartlar altında nasıl kurtulacağını bile bilmiyor.

Benim, İşsizlik-Pahalılık üzerine yapacağım açıklama burada bitiyor. Hepiniz saygıyla selâmlarım.